



<p><b>Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde</b> <b>Onderwerp: Wandeling Vlagheide &amp; Eerdse Bergen</b> <b>Datum : zondag 10 december 2023</b> <b>Aanvang : 09.00 uur</b> <b>Locatie : café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde</b></p>
---

### **Wandeling Vlagheide & Eerdse Bergen**

*Op zondag 10 december 2023 organiseert de Natuurwerkgroep Liempde een wandeling door de Vlagheide en de Eerdse Bergen in Meerijstad.*

Pakweg een eeuw terug vormde het gebied tussen Schijndel, Olland, Sint-Oedenrode en Eerde één groot, uitgestrekt heidegebied, de Schijndelse heide. Nu is er van het heidegebied nog maar een snipper over en herinneren uitsluitend veldnamen nog aan vroeger.

Eén naam, Vlagheide, verwijst tegenwoordig naar de enorme bult, die meer dan 30 meter boven het terrein uitsteekt. Deze afgedekte vuilnisbelt biedt bij helder weer uitzicht over de wijde omgeving. Logisch dat de bult geliefd is bij wandelaars én mountainbikers.

De Vlagheide wordt geflankeerd door natuurgebied de Eerdse Bergen. Het is de nogal flatterende naam voor een reeks zandruggen, die aan de rand van het dorp Eerde liggen en zich voortzetten aan de oostzijde van de A50. Deze stuifzandduinen danken hun ontstaan aan dezelfde natuurverschijnselen waardoor in de Laatste Ijstijd ook de Bedafse Bergen en de Loonse en Drunense Duinen ontstonden. Om te voorkomen dat het zand het dorp en de landbouwgronden zou bedekken, werden de stuifzandduinen in het verleden beplant met eiken en dennen.

Een klimtoestel in de vorm van een Spitfire-vliegtuig ligt aan de voet van de Vlagheide. Het dient ter herinnering aan het vliegveld dat hier in gebruik was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een herinnering aan de Koude Oorlog vormen de voormalige MOB-complexen, die "terug gegeven zijn aan de natuur" en mooi aansluiten op de Eerdse Bergen.

Onze Schijndelse lid, Ton Popelier, zal onze gids zijn.

We verzamelen om 9 uur bij café 't Groene Woud en gaan vandaar carpoolend naar het startpunt, kruising Damianenweg/Veerse Heide in Sint-Oedenrode (steenslagpad naast theehuis "Miss Hyacinth"). Aanmelden is niet nodig; iedereen is welkom. Geen honden toegestaan.